



Smartphone

Ayse Duran

Op een rustige dag in het huis mopperde Samsung tegen Muis.



Muis, ik wil op vakantie naar Google-land. Ik krijg buikpijn omdat Lola uren op mijn buik drukt met haar lange, dikke, smerige vingers.

Vraag het eens aan mij, ze zet haar grote handen op mijn rug en ze schudt me heel de tijd heen en weer. Trouwens, wist je dat er bezoek komt vandaag?



Nee, wie zou het zijn?

Potverpluim! Door jullie gezaag kan ik niet slapen! zouden jullie beter niet zwijgen, anders worden jullie nog betrap!



Ja ja, we
zwijgen
al...

En op dat moment kwam Lola naar binnen...





Muis, zie je
wat Lola in
haar handen
geeft?

Ja, een
doos.

Lola keek niet eens om haar heen en sprong op haar bed. Samsung en Muis hoorden kussen mopperen over de harde stoot die ze kreeg van Lola.





Dat is raar, ze heeft me niet aangezet.

Wat is dat kleine pruts die ze heeft in haar handen?

WAT! EEN SMARTPHONE?
??!!!

Muis was woedend en haar lichtje brandde op haar rug.
Zelfs dat zag Lola niet.



Hun wereld stortte ineen. Ze waren verdwaald in hun eigen eenzaamheid.
Samsung miste de lange dikke smerige vingers van Lola op haar buik.



Muis sprak niet meer en haar lichtje brandde ook niet. Ze herinnerde de mooie tijden die ze had met Lola.



Plots hoorden ze een geluid...



Lola stond op en nam een kabel uit de doos. Ze stak het in de hoofd van Smartphone en stapte naar Samsung en Muis.



Lola zette Samsung aan en legde haar handen op Muis. Wat waren ze toch blij en ze leefden nog lang en gelukkig!

